



Uw lijdend hart, o Jezus!
verzacht mijne droefheid.

Wij bevelen in het H. Misoffer der priesters en in het
gebed der geloovigen de Ziel van den

WELEERWAARDEN HEER

HERMANUS VAN DER SANDT,
Pastoor te Reek,

geboren te Deursen, den 19 Augustus 1802,
Priester gewijd te Munster den 5 April 1830,
na achtereenvolgens als Assistent te Macharen,
Kapelaan te Volkel, Rector in het klooster der
Eerw. Zusters Franciscanessen te Haren werk-
zaam te zijn geweest, werd hij in September
1850 benoemd tot Pastoor te Maashees en den
15 April 1856 te Reek,

alwaar hij voorzien van de H.H. Sacramenten,
zacht en kalm overleed den 18 Februari 1887,
in den hoogen ouderdom van bijna 85 jaren.

Ik heb aan de stem van den Heer, mijnen God
gehoorzaamd en alles volbracht, zooals Gij het
mij, o Heer! bevolen hebt. Deut. XXVI, 14.

(Geliefde Parochianen, gedenkt hoe ik onder
u in waarheid en oprechtheid gewandeld en ge-
durende (31) jaren (als herder) niet opgehouden
heb u te vermanen. Is. XXXVIII, act. ap. XX.

Heer, ik heb de schoonheid van uw huis en
de woonplaats uwer glorie bemind. Ps. XXV, 8.

Zalig is de mensch, die op u vertrouwt.

Zuchtende heb ik den Heer verwacht, Hij
heeft mijn gebed verhoord en mij uit dit dal
van ellende opgenomen. Ps. XLIX, 94.

Het gebed was zijn genoeg. (H. Theresia.)

Hij was een dienaar van de Moeder Gods, in-
dachtig de woorden van den H. Bern., dat de
devotie tot Maria een zeker teeken is ter zalig-
heid. Maria is mijne hoop (H. Bern.) H. Maria
bid voor mij tot dat gij mij zalig in den Hemel
ziet (H. Alph. de Lig.)

Mijne dierbare Familie, Vrienden en Parochi-
anen, helpt mij door uwe gebeden bij God.

Mijn Jesus barmhartigheid (100 dagen afluat.)

Zoet Hart van Maria wees mijn heil (300 dag. afl.)

ONZE VADER — WEES GEGROET.